

KLUB KDA

Elke donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 31 mei t/m 18 augustus
welkom vanaf 18.30, diner vangt aan om 19.00

Amsterdam
21-5-2013

Allerliefste mensen

Graag nodig ik U allen uit in KLUB KDA.

Mijn tijdelijke restaurantje. Een levende sculptuur in de tuin van het Gemeentemuseum Den Haag. Ik nodig U allen uit te komen eten, praten, musiceren kijken, proeven, luisteren & dansen.

Maar ook om datgene of diegene mee te nemen, die U dierbaar is.

Een stukje muziek, een instrument, een tekst, een schilderij, een film, video, een beetje geld. Ik vind er wel een plekje voor. In het menu, in de vitrines van de koelcel of gewoon tussen de bomen.

Ik zal mijn uiterste best doen om elke dag een lekkere maaltijd te koken. Een volwaardig menu.

Naar gelang de weersomstandigheden & de tafelbezetting serveert KLUB Küche der Armen een wisselend menu tussen de 4 & 8 gangen. Elke dag hebben wij 24 plekje's, waarvan ik er een paar hoop weg te kunnen geven voor een wederdienst.

Küche Der Armen.

Sjim Hendrix 2013

Handwritten note:
 Graag nodig ik U allen uit in KLUB KDA.
 Een tijdelijk restaurantje. Een levende sculptuur in de tuin van het Gemeentemuseum Den Haag. Ik nodig U allen uit te komen eten, praten, musiceren, kijken, proeven, luisteren & dansen.
 Maar ook om datgene of diegene mee te nemen, die U dierbaar is!
 Een stukje muziek, een instrument, een tekst, een schilderij, een film, video, een beetje geld. Ik vind er wel een plekje voor. In het menu, in de vitrines van de koelcel of gewoon tussen de bomen.
 Ik zal mijn uiterste best doen om elke dag een lekkere maaltijd te koken. Een volwaardig menu.
 Naar gelang de weersomstandigheden & de tafelbezetting serveert KLUB Küche der Armen een wisselend menu tussen de 4 & 8 gangen. Elke dag hebben wij 24 plekje's, waarvan ik er een paar hoop weg te kunnen geven voor een wederdienst.
 Sjim Hendrix Küche Der Armen. 2013

Wie bij wil dragen of komen eten wordt LID van KLUB KDA. Voor een vrijwillige bijdrage krijgt u een lidmaatschaps-certificaat. Donaties zijn meer dan welkom. Via de website kan iedereen Lid worden van KLUB KDA. Want alleen leden kunnen komen eten. Leden dragen bij aan het diner, naar gelang hun inkomen, kunnen en willen.

De menuprijs dekt alleen de inkoop en kok. U koopt een menu & krijgt eten. Wie wijn wil drinken betaalt voor de lekkerste wijnen en de bediening. Wie meer kan betalen mag meer betalen. Voor mij, mijn liefste, onze kinderen, mijn ouders & iedereen die on(der)betaald heeft geholpen bij de realisatie. Maar ook voor hen die niets kunnen betalen. Of voor hen die een stukje muziek maken, of een verhaal vertellen tijdens het eten.

Getalenteerden musiceren, dragen voor, doen hun ding. Gefortuneerden betalen. Armen krijgen. Allen gezeten aan één tafel. Ons even rijk wanend.

"Blijven we voor altijd spelen? Laten we onze kinderen als kleine tijgers leren om konijntjes te vangen. Paddestoelen te plukken, oesters te rapen? Brandneteltaartjes maken & mierenijs? Dansjes doen? Te lachen? Over hard en zacht? Klein en groot? Over echte liefde? Over fijne verrassingen? Over nog meer liefde?"

Over de smaak: "laat uw oesters uitlekken, laat ze hun smaak mededelen aan de bouillon."

Voor iedereen die niet meer gelooft dat het huidige systeem werkt. Maar zich ook realiseert dat een bank broodnodig is. En dat geld net zo nodig is als zout.

Voor iedereen die gelooft dat het museum een mooie plek kan zijn. Voor iedereen die graag aan tafel een maaltijd deelt. Voor iedereen die weet dat arbeid duur betaald wordt. Voor iedereen die nog wel gelooft in kunst & vakmanschap. Voor iedereen die betekenis toekent aan tijd en ruimte. Voor iedereen die de zintuigen wil prikkelen. Voor iedereen die het leven wil vieren.

Voor het balanceren.
 (Maar ook voor iedereen die er niets van gelooft, twijfelt, en toch wil komen)



Met Veel Dank aan: Elsie Vermeer, Jos Hendrix, Maria Hendriks, Albert van Andel, Bas de Boer, Bonno van Doorn, Arthur Stokvis, Daan Alkemade, Jan Korbes, Toon Tierelier, Denis Oudendijk, Tim Senden, Sajoscha Talirz, Jesper Buursink, Kasper Jacobs, Merel Boes, Maarten Brons. En voor vrije ruimte, vertrouwen, moed, raad & gedachten: Dick, Gijs, Paul, Martijn, Manuel, de Eddie's, John & Mara.